



De HOI 2020-2021 Nummer

basisschool Franciscus
Capucijnenstraat 19
5074 PE Biezenmortel
013-511 1673
www.schoolfranciscus.nl
franciscus@cadansprimair.nl

Beste ouders,

Dit jaar werken we in de groepen drie tot en met acht twee nieuwe methodes. Een nieuwe methode voor rekenen (WIG 5) en voor wereldoriëntatie (Da Vinci).

Met name over Da Vinci hadden we graag op een algemene ouderavond meer informatie gegeven. Omdat dit niet mogelijk is, sturen we als bijlage bij deze HOI een pdf met informatie toe. Hierin wordt vast al veel duidelijk. Groep 3/4/5 start met het thema: "Wie ben ik?" en groep 6/7/8 met: "Egyptenaren". Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier nog meer over. Op de volgende site is ook algemene informatie te vinden:

<https://www.davinciacademie.nl/onderwijsbeweging/ouders/>

Volgende week zijn de startgesprekken. De meeste mensen hebben hun tijd zelf al gekozen en ingepland. We vinden het enorm fijn u weer te mogen ontvangen in de school. U bent welkom als u de triagevragen (zie bijlage) met nee kunt beantwoorden. Verder vragen we iedereen de handen te desinfecteren bij binnenkomst en de afstand tussen volwassenen te bewaren. Op die manier kunnen we toch "live" de gesprekken voeren én houden we ons aan de richtlijnen!

Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Agenda:

			verjaardagen
11	vr		Julan uit groep 3-4 Luuk uit groep 5-6 Dries uit groep 5-6
12	za		Tristan uit groep 5-6
13	zo		
14	ma		
15	di	Kind-oudergesprekken	
16	wo	Kind-oudergesprekken	Clemens uit groep 7-8
17	do	Schoolfotograaf groep 1 t/m 8 Kind-oudergesprekken	
18	vr		
19	za		
20	zo		Ellen uit groep 7-8
21	ma		
22	di		Juf Leona
23	wo		
24	do	Hoi 3 komt uit	Guusje uit groep 1-2
25	vr		



Gym

De eerste weken hebben we ervoor gekozen nog niet naar de Vorselaer te gaan voor het bewegingsonderwijs. Vanaf volgende week zullen we dit wel weer doen. We volgen ook bij de gymles dan alle richtlijnen zoals ze beschreven zijn. **Het is daarom van belang dat alle kinderen vanaf groep 3 vanaf volgende week hun gymspullen meenemen.** In het kader van hygiëne willen wij de kinderen verplichten de gymtas in elk geval 1x per week (op vrijdag) mee naar huis te nemen. We hopen dat u ons helpt en hier mee op toeziet. Dan kan er de week erop weer fris gegymd worden!

Stagiaires

We zijn er heel blij mee dat we dit schooljaar een aantal stagiaires op onze school mogen verwelkomen. Vanaf aanstaande dinsdag zullen zij in de groepen komen. In een volgende HOI stellen ze zichzelf voor.

De schoolfotoğraf

Donderdag 17 september komt de schoolfotoğraf. Alle kinderen gaan op de foto en natuurlijk worden er ook klassenfoto's en foto's met broertjes/zusjes gemaakt. N.a.v. de enquête zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe fotoğraf en Michelle Bosmans zal dit jaar de foto's komen maken.



Info vanuit Michelle:

- Alle gezinnen krijgen een individuele code om de foto's op de site te bekijken. Er volgt later meer info qua (na)bestellingen. Dat kan zowel als afdruk in keuzematen als digitale aflevering. Betaling gaat via een betaalverzoekje.
- zorg voor een vrolijk gekleurd shirt of truitje.
- bij staartjes en vlechtjes bij de meisjes: doe deze schuin of meer naar de zijkant zodat ze zichtbaar zijn op de foto. Een paardenstaartje recht naar achteren is namelijk niet zichtbaar.

Da Vinci groep 6 t/m 8

Zoals u in het algemene stukje hebt kunnen lezen starten we met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie Da Vinci.

Volgende week starten wij van groep 6 t/m 8 aan het thema Egyptenaren. Tijdens het werken aan dit thema, de komende 13 weken, behandelen we veel verschillende onderwerpen die allemaal te koppelen zijn aan het thema Egyptenaren.

Een voorbeeldje hiervan zijn piramides die worden gekoppeld aan de hunebedden in Nederland of omgeving van de Nijl wordt vergeleken met de Rijn rivier in Nederland. Zo wordt er steeds een koppeling gemaakt tussen Egypte en Nederland.

Op de volgende site vindt u nog veel meer concrete informatie over het thema. Op deze site vindt u boekentips, gespreksonderwerpen, spelletjes etc.

<https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/egyptenaren/>

Om dit thema nog betekenisvoller te maken zijn we opzoek naar mensen met expertise bij het thema Egyptenaren. Of misschien kent u wel iemand die hier veel over kan vertellen? Of wellicht heeft u thuis iets liggen wat we kunnen gebruiken op de thematafels. Ook foto's van een vakantie in Egypte zijn welkom.

Mocht u ons willen helpen of heeft u hier nog vragen over dan horen wij dit graag!

Juf Loes

l.spierings@cadansprimair.nl

Juf Martine

m.oudenhoven@cadansprimair.nl

Juf Bernadet

b.heijmans@cadansprimair.nl

Da Vinci groep 3 t/m 5

Deze week hebben we met groep 3-4-5 het thema 'Wie ben ik' geopend.

Wat leuk om te zien dat er zo veel ouders enthousiast op zoek zijn gegaan naar oude babyfoto's.

We hebben daardoor het thema op een leuke manier kunnen openen.

De komende 8 weken staat het thema 'Wie ben ik' centraal. In deze 8 weken komen verschillende onderwerpen aan bod. De kinderen leren bijvoorbeeld om te verwoorden hoe de wereld is ontstaan en ze leren over de vijf menselijke zintuigen en het doel hiervan. Verder komen de onderwerpen 'mens en kleding', 'dieren en hun vacht' en 'bomen en vruchten' voorbij.

Op de volgende site vindt u nog meer informatie over de dingen die uw kind de komende 8 weken gaat leren. <https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/wie-ben-ik/>

U vindt hier gespreksonderwerpen, boeken en spelletjes.

Heeft u materialen die een tijdje in de klas mogen blijven? Denk hierbij aan een spel, boeken of misschien wel een paspop waarop wij het spijsverteringskanaal zichtbaar kunnen maken? Laat het dan weten aan juf Manon (m.vanesch@cadansprimair.nl). Dan kijken we samen of en wanneer dat het beste in het thema past.

Houdt u ook klasbord in de gaten? Daar zullen we regelmatig delen wat we allemaal doen en leren in de klas. Een toppie of reactie is altijd leuk.

Ingekomen post:

Beste ouders en kinderen,

Hier even een berichtje van pop en musickoor de Mortelnootjes.

We mogen weer gaan zingen, ondanks deze rare corona-tijd. Maar daar hebben we jullie als kinderen wel voor nodig!!

Wij als koor houden ons bezig met hedendaagse Nederlandse pop en musicaliedjes. Het is zelfs zo dat jullie, de kinderen:, bepalen wat jullie willen zingen. Hoe leuk is dat.

Als alles weer een beetje als vanouds gaat worden, zullen wij een aantal optredens per jaar doen en ook een musical. Natuurlijk weten ook wij niet hoe het allemaal gaat verlopen komend jaar.

We gaan op de Franciscusschool repeteren, op maandagmiddag tussen de middag. Dus het is in ieder geval voor U als ouder geen extra belasting om uw kind te halen/ brengen.

Graag vragen wij om onderstaand artikel te lezen wat onze dirigente Margret Engel heeft geschreven. Zijn er nog vragen, dan bel gerust.

06-42149760

Hopelijk tot ziens!!!



Zingen is gezond!

Wanneer je zingt, komt er endorfine vrij. Dit stofje zorgt voor een geluksgevoel. Door te zingen kun je goed ontspannen en van zingen krijg je meer energie!

En muziek levert een unieke bijdrage aan de emotionele ontwikkeling van het brein en dat heeft een positief effect op ons sociale inlevingsvermogen. Zingen zou ook het concentratievermogen vergroten. En wist je dat als mensen samen zingen, hun hartslag synchroon gaat lopen?

Zingen is ook fysiek goed voor je. Door de juiste ademhaling train je belangrijke spiergroepen en komt er meer zuurstof in je bloed. Kortom, zingen werkt ontspannend, geeft energie en is gezond.

Maar vooral ook gezellig.

Graag willen wij alle kinderen vanaf groep 3 uitnodigen om in de maand september geheel vrijblijvend met ons te komen zingen.

Dus kom vanaf dinsdag 14 september gezellig een paar weken meezingen en ervaren hoe leuk het is.

Pop en Musicalgroep

De Mortelnootjes